

Stekenjock tjejresa 3–7 juli 2020

Reseledare och guide: Gigi Sahlstrand

4 juli

I fredags kväll anlände Gigi med 7 tjejer till Stekenjock. Efter en utsökt middag på Klimpfjällsgården lyssnade de på ett dubbelbeckasin spel strax utanför hotellet. Även denna kväll, dag 2, lyssnade de på ett spel men på annan plats. Där fick de se en dubbelbeckasin spela väldigt tydligt, kul!! Under dagen har det varit kanonobsar på bergfink, blåhake, fjällripa, mosnäppa, ljungpipare, fjällabb, fjällvråk mm. Vädret har bjudit på en del sol men graderna steg aldrig mer än till 11 grader. En mycket lyckad dag! Och oj vad mycket snö det är!!



Bild 1. Det är fågelskydd till 10 juli på jämtländska sidan och på lappländska sidan är det just nu mycket nyfödda renkalvar så man får inte lämna vägen. Men det går lika bra att skåda från vägen i detta fantastiska landskap!

Bild 2. Denna blåhake blev väldigt nyfiken på oss och kom fram väldigt nära och började dessutom sjunga vackert för oss!

Bild 3. Perfekt lunchplats!

Bild 4. Fjällripa, satt i vägkanten!

5 juli

En strålande vacker dag! Vi njuter av friska luften, vidderna, fåglarna, blommorna (massor!), sjöarna, fjällen, snön, fågelsången, maten, miljön, historien, sällskapet...ja listan kan göras hur lång som helst. Nu har vi flyttat på oss till Jormlien, Dunderklumpens hemmaplan 😊.



Bild 1. Ett hus i den gamla samekyrkbyn, Fatmomakke.

Bild 2. Stekenjokk på den lappländska sidan!

Bild 3. Älskar plintarna på detta hus i Fatmomakke 😊

Bild 4. Här spanas det på lappsparv!

Bild 5. Underbart lunchställe!

7 juli

Så fort 5 dagar kan gå, idag är det dags att fara hemåt via 2 fina vattenfall och skogar. Igår har vi både varit i fantastisk gammelskog, upplevt spännande vattenfall och varit uppe på kalvfället. Det är så otroligt vackert och underbara blommor överallt! Vädret och fåglarna är med oss! Dessutom har vi riktigt trevligt, ett härligt gäng!



Bild 1. Mycket snö denna sommar i Stekenjokk. Här har vi precis tittat på en vacker lappsparv.

Bild 2. Skön fikarast i Ankarede.

Bild 3. Det imponerande Hällingsåfallet.



Sista dagen. På väg till Östersunds tågstation för att avsluta resan. Tog en mysig lunch i fält med utsikt mot västra Fågelberget vid sjön Fågelsjön. Som fågelskådare måste man ju bara stanna där!