

Öland vid Segerstads fyr med Gigi och Co. Fredag 19 oktober – måndag 22 oktober 2018

Deltagare: Gigi Sahlstrand (reseledare), Agneta Sundkvist, Eva Karlsson, Eva Eriksson, Anita Melinder, Britt-Marie Bernhardsson, Lotten Sjölander, Karin Oknemark



Så som många Ölandsskådare troligen gör så började vi vid Beijershamn efter en lång färd från Stockholm, via Liljeholmen, där Gigi plockade upp alla andra sju personerna på fredag morgon klockan nio. Vädret under resan var övervägande soligt och för årstiden hyfsat varmt med måttliga mestadels västliga vindar utom sista dagen då det blåste uppemot 15 m/s i byarna. Söndagsmorgonen vid södra udden blev även inrullad i en dimbank ett tag.

Fredag 19 oktober

Mellan Liljeholmen och Beijershamn hände inte mycket förutom fika vid Sillekrog och en sen lunch vid Tindered.

På fredagen hann vi inte med så mycket skådning men det blev ett eftermiddagstopp i soliga, och alltid lika trevliga Beijershamn med *turkduva* på vägen och några *mindre sångsvan* som paradnumren. Som det alltid verkar vara om höstarna så var det här, och på andra ställen, hyfsat mycket *bläsänder* både i vattnet och på sträck. Ett dussin *stjärtänder* och en *trädpiplärka* i en buske var också intressant.



På kvällen hann vi även skåda lite vid Segerstads fyr i lugnt och vackert aftonväder. Fyrhustes ägare, Christian Cederroth bjöd oss på bubbel i sin bar. Tack Christian, och även för att du och Gigi några kvällar senare lät oss provsmaka på ert respektive mörka fin-rom. Det blev en spännande blindtest!

Lördag 20 oktober

Morgonskådning på stranden vid Segerstads fyr. Förutom vanliga och ovanliga sjöfåglar så skådade vi av dungen söderut utmed stranden. Vi skrämde upp en fin *hornuggla* som vi hade möjlighet att se mer än en gång och dessutom nära, en riktig toppobservation!



Sen bar det iväg till en hel massa lokaler i fint väder. I Triberga by skådade vi vid vägkanten ner mot ett litet vatten med några *svartsnäppor* i vinterdräkt. I Södra Kvinneby var det drag på *röd Halsad gås*. Den har ett rätt speciellt utseende men var verkligen inte lätt att få syn på i den stora flocken med vitkindade gäss. Ryggsidan är mörk hos bägge arterna.

Ingen Öland utan *rapphönor* och denna gång fick vi åtta Rapphönor i verkligheten se tio "medsystrar" på vägen in mot Mörbylånga. Ett pris hade utlovats av Gigi till den som först såg rapphönor men den gick till henne själv. Om det beror på skicklighet eller att hon satt bra till i framsätet vet jag inte men grattis till henne! Mörbylånga bjöd även på otroligt massa fina *sidensvansar* i träden utanför vårt lunchställe pizzerian. Vid Mörbylånga reningsverk resekryssade vi *varfågel* och *enkelbeckasin* och vid Beteby såg vi stora flockar av gäss, framför allt vitkindade men även sädgäss och den rätt ovanliga *spetsbergsgåsen* och till detta ännu större blandflockar av *bo-bergfink*. Jag och några till trodde och hoppades nog på snösparv men riktigt så vita var inte fåglarna även om det var lite av "snöfall" över de omkringsvirrande blandflockarna. Efter skådning vid Kastlösa dammar, Väderstadsviken samt Albrunna drog vi oss mot Ottenby.

Fågel Blå stänger nu i helgen och har egentligen kvällstängt idag men Gigi har god hand med Inga-May i köket och vi åtta kunde äta middag i en i övrigt folktom restaurang. Konstigt att vara själva? Nej inte alls utan det var en lugn miljö, trevlig personal, en fantastisk middag och läckert kvällsljus i skymningen. När vi kom ut igen med magarna fulla av äppelpaj och middag var det inte mycket ljus kvar men Långe Jan lyste med sin långa vita pelare och spännande detaljer



Vi står med äppelpaj i magen och tittar på Långe Jan i skymningen.

Eftersom det var en fin kväll med stjärnor och måne så hade de *vitkindade gässen* tydligen bestämt sig för att sträcka på natten. Det var ovant men mysigt att somna till deras flygmusik på kvällen. Enligt Gigi låter de vitkindade gässen som ett större gäng konferensgäster under en kaffepaus. Ja det stämmer nog, men det här kändes bättre och det var ju en sovrumsvägg emellan som absorberade en del så det blev precis lagom mycket sorl att somna till!

Söndag 21 oktober

Nu drog vi oss mot södra udden på morgonen och började med att leta efter småfågel vid Kungsgården, men även *fjällvråk* och *röd glada* visade upp sig. Vid södra udden hann vi knappt mer än börja skåda innan dimman rullade in över oss. Ett avbrott med fikapaus med färska wienerbröd på Fågel Blå hjälpte inte mot dimman och klockan 10 drog vi åter ut på stora vägen.

Dimman lättade sen snabbt och vid Össby var det soligt och där fann vi målarten *tajgasångaren* ihop med en *gransångare*. Taigasångaren verkar enklare att få höra än att se så det kändes mer än bra att verkligen kunna titta på den rastlösa lilla sångaren i det halvt avlövade trädet.



Vi for vidare, bland annat förbi fält med en massa *ljungpipare* och hamnade i Beteby för skådning på *rostand*. Vid Risinge hamn var målarten skäggmes. Den hördes helt kort och svagt av någon men det blev lyckat ändå, mest för den fina *kungsörnen* som dök upp bakom våra ryggar och kom överseglande. Men där fanns även diverse änder, röda glador och vadare i form av en *kustpipare* och ett tjog *kustsnäppor* på mycket långt håll.

Efter en lunch med öländsk lufsa i magen på Fågel Blå kunde vi äntligen skåda av södra udden utan dimma. Mest spännande var en *kaspisk trut*.

De sista lokalerna blev Gräsgårds hamn och Grönhögen. Det finns lite änder mm i dammen vid Grönhögen och bland de mer spännande var ett gäng *brunänder* och två *smådoppingar*. Någon i gruppen hade turen att se den klassiska "industrifågeln" *svarta röstjärten* men i övrigt var det rätt tomt småfågel som t.ex. vinterhämpling trots att vi alla gick skallgång bland skabbiga och ödsliga industrilokalerna. Kvällningen började nu krypa närmare på Grönhögen och det var skönt att bänka sig vid den närbelägna restaurang Kvarnen!



Måndag 22 oktober

Det har mest varit soligt och varmt hittills. Det var soligt även idag men vinden friskade i vilket märktes vid vårt stopp närmare elvatiden vid Triberga. Det hade ryktats om kungsörn men av det syntes inget och även svartsnäpporna hade flugit. Vi såg istället några *skogsduvor* och *havsörn* i solig och så kraftig västlig vind att våra ögon tårades.

Dessförinnan hade vi morgonskådat vid Segerstads fyr och sen brutit upp från vårt basläger inför hemfärden. Vid fyrstranden fick vi lägga till *ägretthäger* till vår lista. Jag minns inte om det var några ytterligare nya arter vid Segerstad då men det är alltid nyttigt att testa sina sträckskådarkunskaper på arter som *sjörre*, *gråhakedopping*, *prutgäss*, *sparvhök* och *fjällvråk* mm. Bland "bra-att-ha noteringarna" har jag skrivit att bläsänderna är "varannan vit", d.v.s. varannan vingspegel är vit (d.v.s. hanarna) och dessutom har de alla, även honorna, vita bukar. Om gråhakedoppingen har jag skrivit att gråhakedoppingen ser ut som en "spinkig anorektisk lom" i flykt.



Sista skådarstoppet blev Stenåsabadet. Inte jättemycket fågel men i alla fall resekrävs på 24 sträckande *tranor*. Därefter shoppade vi på Naturbokhandeln i Stenåsa, ja någon julklappshandlade även så det blev en hel del kassar som skulle in i bilen.

Innan hemfärden så fyllde vi magarna med kroppkakor på Arontorp.

Slutklämnen

Vilka var våra bästa minnen och upplevelser? Det varierar förstås beroende på vem man frågar. Någon i gänget fick över tio nya livskryss. Ja inte dåligt, och bland de som var mer ovanliga och kanske inbringade många kryss märktes naturligtvis rödhalsad gås, rostand, spetsbergsgås och tajgasångare, men kanske också mindre sångsvan, rapphöna, kaspisk trut och ägretthäger.

Mina egna bästa minnen var inte livskrysset på rödhalsad gås även om det var roligt. Istället blir det nog hornugglan vi skrämde upp, kungsörnenen som kom inseglande bakom våra ryggar när vi letade skäggmes vid Risinge hamns vassruggar och flockarna med vitkindade gäss som hördes hasta vidare söderut vid läggdags på lördagen.

Sen finns alla de vanligare fåglarna som sätter reseminnet på plats. Alla dessa flockar med vitkindade gäss, alla bo- och bergfinksflockar, alla svirrande grön- och gråsiskor, de många trumpetande domherrarna och de enstaka kustpiparna som envist hördes från några stränder.



Slutligen så tävlade vi om antal sedda fåglar. Det ska vara åtminstone två skådare för att resekrysset ska gillas. Tävlingen vanns Britt-Marie som hade gissat på 109 arter, bara en fågel ifrån då resultatet blev 108 arter. Grattis till Britt-Marie!

Tack alla andra för en trevlig resa! Tack också till Gigi för att du lyckades fixa en extra stor och bekväm minibuss samt att du hade god hand med personalen på Fågel Blå så vi fick äta där på lördagkväll trots att de egentligen hade stängt.

Vid pennan

Karin O